



Het leven van Carla van de Ven is een aaneenschakeling van verschillende activiteiten en momenten. Vanuit het zuiden is ze via vele omzwervingen in het hoge noorden terechtgekomen. Het Hoge Land van Groningen heeft haar hart gestolen.

In haar inspirerende atelier organiseert ze verschillende workshops voor groepen tot 8 personen. In de wintermaanden verwarmd door de houtkachel en in de zomer met de deuren open, waarbij de tuin een onderdeel wordt van het atelier.

#### Atelier de Lachende Kip

Eise Eisingastraat 10  
9845 AM Visvliet

[www.delachendekip.nl](http://www.delachendekip.nl)  
[www.damesvan.nl](http://www.damesvan.nl)

Voor meer informatie over dit artikel:  
[www.dier-en-arts.nl](http://www.dier-en-arts.nl) > Tijdschrift Online  
of scan de onderstaande QR-code



## Carla van de Ven

*"Een glimlach ontlokken bij de toeschouwer is een grote waardering...."*



Achter elke sterke vrouw staat een lieve man, 200 x 70 cm



Passie, 80 x 80 cm



Door het ijs zak kip, 100 x 100 cm

De verbeelding van menselijke gedragingen zijn vaak het uitgangspunt in het werk van Carla van de Ven. Ze is een beelddenker en er zijn vele dingen die haar inspireren. Muziek, film, kunstenaars of een combinatie daarvan. Kleur en plezier zijn belangrijk voor haar in het leven en dat vind je dan ook volop terug in haar werk. Een glimlach ontlokken bij de toeschouwer dat is de ultieme waardering.

Carla is een multitalent, ze bespeelt de trekzak en zingt, creëert straattheater, maakt herinneringshuisjes en schildert. Dat laatste doet ze intuïtief en vanuit een gepassioneerde gedrevenheid, waarbij het gevoel van vrijheid voor haar van groot belang is. Haar kipachtige figuren schildert ze altijd in een voor een mens herkenbare situatie, vaak met een knipoog. ■